

"Lest we forget"

Opdat wij nooit vergeten ...

Halverwege de toegang tot ons park vindt u links van het pad, bijna verscholen onder een prachtige treurconifeer, een oorlogsmonument.

Dit monument is een gedenksteen ter nagedachtenis aan de Haagse familie Van Veen die hier tijdens de oorlog in hun landhuis was ondergedoken. De moeder en 2 van haar 3 kinderen zijn gedeporteerd naar Auschwitz (Polen) en enige maanden na aankomst in de gaskamer om het leven gekomen.

De vader en de zoon van het gezin hadden zich tijdens de inval in hun landhuis verscholen in een dubbele keukenkast. Hier hebben ze 17 uur lang op hun hurken gezeten. Ze konden het niet meer volhouden en kropen uiteindelijk naar buiten. In de keuken zat de Otterlose politieagent die bekend stond als "verkeerd". Hij zond vader en zoon naar het bos om zich aldaar te kunnen verstoppen. Hij was dus niet zo verkeerd als verondersteld werd want de agent bleef ter bescherming van vader en zoon nog een dag in het huis. Toen hij vertrok stak de bezetter het riet-gedekte huis in brand. Een aantal Otterlo'ers hebben vader en zoon in hun schuilkelder in het bos van eten en drinken voorzien. Beiden hebben de oorlog overleefd, de zoon Onno is naar de USA verhuisd.

Na afloop van de oorlog heeft Koningin Wilhelmina enige tijd, met een bescheiden hofhouding, het Haagse pand van de Familie Van Veen bewoond. Een koperen plaquette, aan het huis aan de Nieuwe Parklaan in Den Haag, herinnert hier nog aan.

De drijvende kracht achter deze verzetsdaad was Tineke Kroner Storm van 's Gravesande. Zij heeft onder andere de Schotse kolonel Graeme Warrack, divisiearts bij de 1e Luchtlandingsdivisie, opgevangen na zijn ontsnapping uit de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn. In Warracks boek "Ontsnapt door het duister" wordt zij uitgebreid beschreven. Na de oorlog is zij onderscheiden met het verzetshedenkingskruis en de King's Medal for Courage in the Cause of Freedom.

Dit is de tekst op de gedenksteen:

Lest we forget

ter nagedachtenis aan onze lieve

Erika, Eddy en Sandra van Veen

welke voor het laatst

met ons samen waren te

Otterloo op 25 januari 1944

uit het leven weggerukt 5 maart 1944

Auschwitz, Polen

